



## **Dracht week 5**

**2 tm 9 April**

**Je bent deze week gegroeid van 9.7 naar 10.3 kg**

**2 tm 4 April**

Je begint langzaam weer wat minder misselijk te worden. Je buikje begint wat te groeien en je tepels worden elke keer weer wat groter en roder. Je energieniveau is nog wel laag.

**5 April**

Vandaag weer een rondje bos gepland met je vriendje. Je vind er echter niet veel meer aan. Je loopt met ons mee, maar wil niets van je grote vriend weten, en je heb zeker geen zin om te spelen.



*Tijd dat de zon gaat schijnen, dan kan je je buik wat bij bruinen*

## 6 April

Vandaag DE grote dag. We twijfelen eigenlijk al niet meer. Toch willen we uiteraard zeker weten of je kleine puppy's in je buik hebt, en ongeveer hoeveel.

Om 14:00 laden we Pip en jou in, om te vertrekken richting de echo, Natuurlijk hebben we file onderweg, dat zal je altijd zien.

Toen was eindelijk het moment daar. Je vond het prima bij de dierenarts. Je dacht even, wat gebeurt er hier, maar zoals je altijd bent vond je het al snel prima. Fenna hield je goed vast. Al snel toen het echo apparaat op je buik zat zagen we de kleine puppy's. Hoe bijzonder. En wat was het mooi om te zien. Kloppende hartjes, ruggengraatjes. We hebben het allemaal gezien. We gingen blij naar huis, met het nieuws dat je 5,6 misschien wel 7 pupjes in je buik hebt.



*Een foto van de Echo*



*Hoera! je bent echt zwanger!*

## 7 April

YES!! Je eet weer zoals het hoort! De Misselijkheid lijkt nu dan echt helemaal verleden tijd te zijn. Je bent ook weer een stuk opgewekter!

## 8 April

Vandaag gaan we gezellig naar de camping naar opa en oma. Wat ben je blij ze te zien. We hebben je lang niet ZO hard zien rennen als toen je ze zag. Je hebt heerlijk met je balletje gespeeld. En lekker liggen slapen in het restaurant.



*Heerlijk genieten van het zonnetje op het terras*

## **Ontwikkeling van de pups.**

### **Week 5-6: Ik ben een jongetje!**

Ik begin steeds meer op een echte puppy te lijken. Ik heb al tenen, nagels en snorharen. Ook krijg ik nu mijn huidskleur. Doordat mijn organen volgroeid zijn, kan ik goed voor mezelf zorgen. Mama heeft het een beetje moeilijk, doordat ze veel zwaarder is geworden en wij in ons privézwembadje een drukte maken van jewelste. Het meest spannende is nog wel dat we nu een jongetje of een meisje worden. En raad eens? Ik ben een jongetje! Ik heb geboft dat ik zo'n goede plek in de baarmoeder heb bemachtigd. Doordat ik in het midden zit, waar het meeste voedsel binnenkomt, ben ik de sterkste van ons allemaal. Na week 5 weeg ik ongeveer 6 gram en ben ik 45 mm lang.

